



עיריית אשקלון

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס' 59-2016

מיום שני, כו' בכסלו תשע"ז 26.12.2016

בנושא:

אישור תקציב ותכנית עבודה

לשנת 2017



רשמה : ענת מגידיש

**פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס' 59-2016
מתאריך כו' בכסלו תשע"ז, 26/12/2016**

מקום הישיבה: אולם קומה ד'

השתתפו ה"ה:

ראש העיר	מר איתמר שמעוני
מ"מ ראש העיר	מר אפי מור
סגנית ראש העיר	גב' סופיה ביילין
סגן ראש העיר	מר תומר גלאם
משנה לרה"ע, יו"ר מועצת העיר	מר מישל בוסקילה
משנה לרה"ע	מר בוריס מנור
משנה לרה"ע	מר יורם שפר
חבר מועצת העיר	מר אברהם עשור
חבר מועצת העיר	מר יוחאי יפרח
חבר מועצת העיר	מר יוסי כהן
חבר מועצת העיר	מר יורי ברנט
חבר מועצת העיר	מר יעקב אביטן
חברת מועצת העיר	גב' מירי אלטיט
חברת מועצת העיר	גב' ריקי שי
חבר מועצת העיר	מר רמי סופר
חבר מועצת העיר	מר שלמה כהן
חברת מועצת העיר	גב' שרה זכריה
חבר מועצת העיר	מר שמעון לוגסי

לא השתתפו ה"ה:

חבר מועצת העיר	מר בני וקנין
חבר מועצת העיר	מר דוד בן-אברהם
חבר מועצת העיר	מר חי דהרי
חבר מועצת העיר	מר יורם מכלוף
חבר מועצת העיר	מר משה אטיאס

כמו כן השתתפו ה"ה מוזמנים בעלי תפקידים:

מר חיים סופר	מנכ"ל העירייה
מר הראל שמואל	עוזר ראש העיר
עו"ד משה ג'רפי	מנהל אגף תיאום מערכות עירוניות
עו"ד הילה רווח	היועצת המשפטית
גב' נחמה שריקי	גזברית העירייה
גב' מלכה גרשון	מנהלת אגף משאבי אנוש
גב' מזל לוי	מנהלת האגף לשירותי רווחה
גב' ויקטוריה ברנגל	מהנדסת העיר
גב' דנה גרינבלט	מ"מ דוברת העירייה
מר גלעד אורן	מנכ"ל החברה הכלכלית
מר איציק בריגה	מנהל אגף החינוך
מר נמרוד גלנטה	מנהל אגף תרבות, נוער וספורט
גב' ענת מגידיש	מפקחת תמיכות (רשמת הפרוטוקול)

להלן הנושאים על סדר היום :

1. אישור תקציב ותוכנית עבודה לשנת הכספים 2017.
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 2016-18 מתאריך 12.12.2016.

מהלך הדיון בישיבה:

מר מישל בוסקילה:

ערב טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצה שלא מן המניין 59-2016, עם הדלקת נר שלישי של חנוכה ע"י ראש העיר מר איתמר שמעוני ולאחר מכן יישא דברי תורה הרב יעקב אביטן.
בבקשה רה"ע, נעבור להדלקת הנרות.

מדליקים נר שלישי של חנוכה, ושרים מעוז צור ישועתי.

מר יעקב אביטן:

אנחנו נמצאים בחג החנוכה שהוא חג האור, אנו מניחים את החנוכייה על עדן החלון מפני שאדם לעיתים נוטה להיות אנוכי, חג החנוכה מלמד אותנו להאיר לאחרים.
אני חושב שחברי מועצה הם לא עושים לעצמם הם מאירים עיר שלמה, מי ייתן ונזכה להעיר את העיר הזו באור של שמחה.

כולם עונים:

אמן.

1. אישור תקציב ותוכנית עבודה לשנת הכספים 2017

מר מישל בוסקילה:

אבקש להעביר את רשות הדיבור לראש העיר מר איתמר שמעוני.

מר איתמר שמעוני:

ערב טוב, על התקציב דיברתי גם בפני חברי המועצה וגם בפני העיתונאים. אין לי הרבה מה להוסיף חוץ מלומר תודה לכל מי שעמל על המלאכה, תקציב מצוין יש צמיחה של 14% בתקציב הרגיל לעומת שנת 2014. תקציב שבתוכו פרויקטים יפיפיים, אמרתי שנעשה שינוי במערכת החינוך וגם השנה נשקיע למעלה מ-200 מ' ש.

בפסח נוכל לתת את אות הפתיחה של רצועת החוף המדהימה.
אחד הדברים החשובים בשנת 2017 יישום הסכם הגג תכנית פיתוח של למעלה משלוש שנים במאות אלפי מיליונים יושקעו בתשתיות בפיתוח.
העיר עלתה על דרך המלך.

תודה לקברניט שמוביל בצורה יפה למרות השנה הקשה למנכ"ל מר חיים סופר, הדו"ח החצי שנתי מדבר על כ-300 אי שם עודף.

המנכ"ל עושה את העבודה מצוין זה המקום להודות לו ולהודות לעובדי המינהל הכספי בראשות נחמה שעשתה עבודה טובה עם אגף ההכנסות מר איציק ויצמן. כמו-כן, אני רוצה להודות לאמה עמר, למירי אוחנה, למירב בוסקילה, לענת מגידוש, לסוניה דהן, לצליל כהן, לשירן נהרי, ליהל מכלוף ולאבי סעדה – כולם עושים עבודה מצוינת הישג יפה מאוד, אני רוצה להודות למר אפי מור שבהיעדרותי ניהל את העיר ביד רמה ולבסוף אני רוצה להודות לחברי המועצה גם באופוזיציה וגם בקואליציה.

שנת 2017 תסתיים בצורה מאוזנת עם פיתוח.

אנו נקיים דיון בנושא התקציב, בישיבה זו לא תהיה הגבלת זמן, כל אחד יעיר הערות/הצעות נעשה זאת בצורה מכובדת נרשום הערות ובסוף יינתנו תשובות.

מר מישל בוסקילה:

תודה רבה לראש העיר, אבקש להעביר את רשות הדיבור לגבי ריקי שי.

גב' ריקי שי:

ערב טוב חברי וחברות מועצת העיר אשקלון וחג חנוכה שמח ומאיר. בפתח דבריי אני רוצה ומקווה שפעם אחת באמת תהיה ישיבה עניינית בלי זמן, שאנשים יוכלו להתייחס באמת ובתמים לנושא התקציב הרי הוא נוגע בכולנו, בכל תחומי החיים שלו. וכן, אתם לא חייבים להסכים איתי זה בסדר. אך יכול להיות שאני מאירה משהו שאלה שמה שרואים מפה לא רואים משם..

יחד עם זאת, אם מחפשים בשורה לעיר בתקציב 2017, אז לצערי אין בשורה! רוב התקציב הוא "העתק-הדבק" משנה קודמת וחלקם אף משנתיים קודמות וזה מאכזב מאוד!! אין הסקת מסקנות, אין הסבר לאן התקציב שיועד לפרוייקטים שונים, לאן הוסב, מה נעשה איתו? על שקיפות כבר דיברנו לא? הרי אם אין מה להסתיר מדברים על הכל..

בעמ' 13 בחוברת בתחומי השקעה מועדפים נראה את הפרוייקטים שנשאלו עליהם כל כך הרבה שאילתות בישיבות מועצה כגון: מעונות יום ששוב התקציב 21 מיליון ש"ח (מה נעשה עם הכסף בשנים עברו?) בינוי ושיפוץ ביי"ס מעיין שרה 11.2 מיליון, בניית מרכז לחינוך ימי 9.4 מיליון הקמת מרכז יום

רב תכליתי לנכים 8.8 מיליון ועוד...דרך אגב מתוך 153.3 מיליון 90 מיליון לא בוצע כלל. יש לזה הסבר? אני אשמח לקבל מה נעשה עם הכספים האלה ב-2015, 2016... כמו כן, הניסיון לאזן את התקציב מגיע על ידי צמצום פעולות ותקציבים – כשקראתי את ספר התקציב זה נראה לי יותר כהמלצה ולא כספר ביצוע לדוגמא: בדו"ח הרבעוני בעמ' 4 – פעולות חינוך בתקציב השנתי הוא: 215,573 מיליון ביצוע מצטבר 139,032 מיליון כך שהסטייה היא 14% מהתקציב ולא השתמשו ב22,648 מיליון ש"ח. תמוה לא? מה נעשה עם 22 מיליון אלה?

ואם בחינוך עסקינן – אין ספק שעם השנים החינוך הוא בירידה באשקלון וגם ההשקעה בשנת 2017 יהיה רק 39.22% - להזכירכם בתחילת הקדנציה דיברנו על 50% השקעה בחינוך...אז אמרנו..

אפילו מתקציב תרבות ופנאי של 13 מיליון מוקצבים לילדים עם הצרכים המיוחדים רק 50 אלף ש"ח. למרות שהם 6% מהאוכלוסייה בקושי מקבלים 0.5% זה נכון? זה צודק?

האמת שיותר התעמקתי בחינוך ובחינוך הבלתי פורמאלי אך אני מתפלאה איך לא נשאלו שאלות פשוטות כגון: בעמ' 163 – צמצום התקציב לגביי עיקור וסירוס חתולי רחוב מ250 אלף ל200 אלף מדוע?

בנושא תברואה- עמ' 172 – פעולה 70205 טיפול בגזם – מדוע עלה מ2,800,000 ל 4,940,000 ?

בעמ' 85 פעולה מס' 20500 – רזרבה לשכר ופעולות – 18 מיליון מקצ"א לאן זה הולך רזרבה לשכר? זה כסף שאמור להיות מיועד לפרוייקטים חברתיים האם נכנס לשם?

אין ספק שישנה מגמת ירידה של הכנסות עצמיות מתוך התקציב הכולל כך שתושבי אשקלון הולכים לקבל גזרות חדשות..

עכשיו, ראיתי שיצא מכרז למדידה מחודשת של בתי המגורים ומשום מה, ייצא שכולם צריכים לשלם ארנונה נוספת (וזאת בלי קשר להעלאה השנה), זאת בנוסף לחנייה, צהרונים, קנסות מכל עבר- התושב ישלם! כל מה שהבטחת שלא יקרה קורה עכשיו וביתר שאת!

ושלא נתחיל לדבר על העסקים- רק אתמול הסתובבתי במדרחוב וראיתי 12 עסקים שנסגרו – האם ככה נראה מנוע הצמיחה של המשק בכלל ושל אשקלון בפרט. ההזנחה מתבטאת גם בכלוך ומדרחוב אין פלא שאשקלון 1 לפני אחרונים בכוח הקנייה.

אז חזרתי שוב לחזון ראש העיר אולי משהו ממה שהבטחנו לציבור עוד נותר..

החזון נשמע עכשיו כמו בדיחה לא מצחיקה בכלל:
"אשקלון תהיה עיר שתושביה גאים לחיות בה, עיר בעלת מערכת חינוך מהמובילות בארץ, עיר משופעת במקורות תעסוקה, שהדור הבא לא נוטש אותה אלא שב ומקים בה את ביתו, עיר תיירות בעלת רצועת חוף מהמרשימות בישראל, עם עשרות בתי מלון, אטרקציות ומקומות בילוי, עיר שכיף וטוב לחיות בה ולגדל בה ילדים", תושבים שגאים לגור בעיר אשקלון – האומנם? מתי יהיו אנשים גאים לחיות בעירם? כשהם עצמם יהיו שותפים בבניית העיר, שלא ירגישו מנוצלים עם גזירות חדשות.. ומה עם חברי המועצה אפילו להם אתם לא ממש נותנים לפעול.. לכל אחד ואחת מהם יש קשרים ברמה הארצית כך שיוכלו להביא תקציבים לעיר אך פשוט לא נותנים להם לפעול.. למה? מפחד. קרדיט, כבוד, אגו איך שלא תקראו לזה. תבינו הקרדיט בסופו של דבר הוא של המנהיג לא של כל אחד מהם.. תראו איזה פילוג יצרתם בין כל חברי המועצה..

מערכת חינוך מהמובילות בארץ האומנם? אז הבטחנו 26 תלמידים בכיתה, הסעות חינוך לבתי ספר, ארוחה חמה לכל תלמיד, ביטול חטיבות ביניים, צהרונים חינוך עד השעה 17:00 ככה זה שהכל מתחיל בחינוך....

עיר משופעת במקורות תעסוקה- אז הובטחו 10,000 מקומות עבודה (אני חייבת לומר שמאות המינויים לעירייה של מקורבים לא יכולים להיכלל ב- 10,000 מקומות עבודה כי אנשים אחרים פוטרו מהם), תעניקו לאדם את החרות והכבוד שהוא יכול להביא הביתה פרנסה והשיבו לו את החרות, רוב הצעירים והמצליחים עוזבים בכל בוקר את העיר ויוצאים בדרכם למרכז היות והם "משכילים ומוצלחים מדי" למשרות המוצעות באשקלון.

עיר שכיף וטוב לחיות בה ולגדל בה ילדים"- אשקלון העיר המזוהמת מס' 1 בארץ, זה בא לידי ביטוי באחוזי התחלואה ומקרי המוות דווקא אצל החלשים אצלנו בחברה: תינוקות וקשישים שמערכת הנשימה אינה חזקה דיה.

חברת חשמל, קצא"א ועכשיו גם אתר הפסולת שמגיעים כולם לאזור התעשייה הדרומי של אשקלון – החצר האחורית של המדינה. ערים במרכז מפגינות ושוב, מביאות אלינו את כל הזיהום. אם כל תושב היה מבין ויודע את דרגת הסיכון שהוא מביא את משפחתו לחיות הייתה קמה כאן קול זעקה שלא נשמעה בארץ. היכן אתם הקברניטים שאחראים על בריאותנו? משלמים לכם כסף להשתיק אתכם? ומה בפועל? הארנונה עלתה ועוד תעלה... דמי חנייה בכל רחבי העיר שהולכת ומתפשטת, אלפי קנסות ביום לתושבי

אשקלון, פיזור של מיליונים על מסיבות וחגיגות ראוותניות שיום לאחר מכן קמים למציאות עגומה(היכן מקומות בילוי ואטרקציות?), מינוי מקורבים ואנשים מחוץ לעיר לתפקידים בכירים בעירייה, תשתיות, חניות, כבישים מה שצריך להוביל אתכם זה איכות חיים של התושבים. לא כמות התושבים המגיעים לכאן. איזה אוכלוסייה מגיעה לכאן? האם אנו כעיר מוכנים לקליטה מבחינת כל התשתיות? האם 3 שנים לא היה זמן מספיק להכין זאת? ואם זה כל כך טוב מדוע ערים אחרות סירבו להסכם הגג?, אז מדוע לאשר תקציב שמימלא לא יתקיים כפי שהוא?

לסיכום, אני חייבת לסיים בנימה אישית- באמת שליבי, ליבי עימד איתמר שמעוני, אני מבינה שאתה עובר ימים לא קלים. אני לא אוהבת לומר "אמרתי לך" אך בהחלט ניסיתי להזהיר, להניא, לפקוח את עיניך אולי באמת לא ידעתי עד כמה לחצים היו עליך ואני מבינה שגם המשפחה שלך משלמת מחיר בגלל פעולותיך אך אם עלינו כחברי מועצה לבחור בין אדם אחד ולבין תושבים רבים שסובלים הם ובני משפחתם וקורעים תחת הנטל של המיסים, הפיטורים, העוול שעשיתם כהנהלה במשך 3 שנים התשובה חייבת להיות מחויבת לציבור- הבטחנו כל כך הרבה וכל כך מעט נעשה...ותבינו מה שלא צומח נובל, עיר שאינה מתקדמת לא נשאר במקום אלא חוזרת אחורה.. כן כן הרבה אחורה... ומה שאתה צריך לראות ואם זה אכן מעניין אותך זו טובת הציבור, אך ורק טובת הציבור. חג שמח עם ניסים קטנים כגדולים לתושבי העיר אשקלון.

מר איתמר שמעוני:

ישר כח, תודה רבה.

מר שלמה כהן:

חג שמח לכולם, ריקי קבעת רף כל כך גבוה שאיבדתי קצת את האומץ (בהומור).

ראשית אני מבקש למחות על כך שמצגת התקציב הוצגה בשבוע שעבר במסגרת ישיבה לא סטטוטורית. לא נדרש יותר מ"שכל ישר" כדי להבין שמדובר בתהליך קלוקל. אבל, הנהלת העיר הנוכחית כבר הוכיחה שהיא בוחרת ונמשכת רק אל דרך עקלתונית.

הערתי בעבר, ואני שב ומעיר גם היום. שהצעת התקציב ותוכנית העבודה המונחת בפנינו היום היא פלואידית לגמרי. חברי המועצה לא נחשפים כלל

לדיווחים על "ביצוע מול תכנון". כלומר, מה בוצע ומה לא בוצע מתוך תכנית העבודה של שנה שעברה ?

במצגת התקציב הוצגו נתונים שמהם אפשר היה לדלות את הביצועים בתקציב הפיתוח ומהם אפשר לראות את הפערים העצומים
ב- 2014- בוצעו 222 מיליון מתוך תקציב של 641 מיליון
ב- 2015 בוצעו 201 מיליון מתוך תקציב של 1,136 מיליון !!
ב- 2016 צפי הביצוע הוא 177 מיליון מתוך 532 מיליון

- השווייתי בין תוכניות העבודה של השנים האחרונות ומסתבר שפרויקטים חוזרים על עצמם ומשווקים לצורך יחסי ציבור בסכומי תקציב מנופחים. כאילו הגודל התכנוני הוא הקובע ולא הביצוע וכל זה תוך ניצול זיכרונם הקצר של התושבים.

נוסיף לכך את העובדה והערתי על כך לא פעם שיש במהלך השנה שינויים רבים מדי בסעיפים התקציביים, ביטול סעיפים תקציביים, יצירת סעיפים תקציביים חדשים שלא אושרו כלל בתוכנית העבודה, העברות כספיות מסעיף לסעיף במיליוני שקלים ובמאות סעיפים שוועדת כספים ומועצת העיר נדרשות לאשרם בדיעבד. כל השינויים האלה מרוקנים את תוכנית העבודה מתוכן, פוגעים ביכולת למדוד את ביצוע מול תכנון, משבשים סדרי עדיפויות ומפחיתים מאחריות המנהלים על מימוש וביצוע התוכניות כפי שאושרו. חברי המועצה, כולל כאלה שממונים על תחומי עשייה חשובים טענו בפני שהם לא היו שותפים בתהליך הכנת התקציב.

גם כאשר אנשי אגף התקציבים נתקל בגרעון של 18 מיליון ש"ח בתקציב החדש. ונדרשו קיצוצים כדי להגיע לתקציב מאוזן כנדרש בחוק. הם סיפרו לי בטרוניה כי פשוט הניחו את התקציב על שולחנו של שמעוני שהוא יחליט איפה לקצץ. והם צודקים! אם שמעוני היה טורח להכין כמו שהיה צריך, רשימה של דגשים, סדרי עדיפויות ו"אני מאמין" אמיתי עוד בתחילת הכנת תוכנית העבודה, היו למנהלים ולאנשי המקצוע, אולי כלים להטמיע אותם תוך כדי התהליך עצמו, ולא בסוף התהליך ובצורה מאולצת. אבל כשזה לא קורה, זו בדיוק התוצאה! נזהרתי בכוונה שלא להשתמש בביטוי "חזון ראש העיר", כיון שזה הפך להיות לביטוי נדוש, מגוחך. סתם סיסמא פורחת באוויר, שלא אומרת כלום. סגנים מקפידים להשתמש בה, כאשר הם נדרשים לדווח על עשייתם, כמס שפתיים לשמעוני, שלא יחשוש שלוקחים ממנו את הקרדיט.

שימו לב למכתב ראש העיר שצורף לקלסר תוכנית העבודה, הוא מזכיר את

"השנה הקשה שעברה עלי", אני טוען שמה שעבר עליך אינו רלוונטי לתוכנית העבודה, מה שרלוונטי הוא מה שעבר על העיר הזאת בשלוש השנים האחרונות. וההתנהלות בשלוש השנים האחרונות, מלמדת שצריכים לחזור, לצערי, לכללי יסוד בסיסיים, ראשוניים, נקרא להם "אבני יסוד", "חוקי חמורבי", YOU NAME IT. והם יהיו אותם הישגים נדרשים לפיהם ניבחן בסוף השנה. כמו למשל, שהנהלת עיריית אשקלון תפעל ביושר, ביושרה, באמינות, על פי חוק ותוך שמירה על סדרי מינהל תקינים. הנהלת העיר תפעל ללא ניצול כוח השררה. הנהלת העיר תפעל בשקיפות. הנהלת העיר תפעל בהגינות ובשוויוניות כלפי תושבי העיר וכלפי עובדי העירייה. הנהלת העירייה תשמש דוגמה ומופת בענייני מוסר, שמירה על החוק ואמירת האמת. שרים וחברי כנסת לא ידירו עצמם מפגישות עם ראש עיריית אשקלון.

עובדי עירייה ונבחרי ציבור לא יוזמנו עוד לחקירות במשטרה ואם יוזמנו לא יחסו מלשתף פעולה באופן מלא בלי חשש כי יבולע להם.

מבקר המדינה לא יבחר שוב ושוב באשקלון כמדגם מייצג שלילי לביקורתיו. נחזור לקבל כבעבר את פרס הניהול התקין. סמכויות ועדת בניין ערים לא ישללו עוד. הישגי החינוך יחזרו להיות במגמת עלייה. נפסיק "לככב" בתחתית הרשימה בכל המדדים הכלכליים והסוציו-אקונומיים ועוד כהנה וכהנה.

המכתב של ראש העיר כולל התייחסות ארוכה ל"הסכם הגג" שבו הוא רואה את חזות הכל, בו את הפתרון האולטימטיבי לכל בעיות העיר ותחלואיה, אל תבואו אליו בטענות, הכל ייפתר בעקבות הסכם הגג; תעסוקה, תחבורה, התחדשות עירונית, חינוך, הכל מכל כל שהרי, אוכלוסיית העיר תוכפל פי שניים ואנחנו "נאיים על אשדוד".

כל מה שהוא הבטיח ולא קיים במשך 3 שנים, יבוא על תיקונו במסגרת הסכם הגג. ממש "סטארט אפ". ואני טוען שהסכם הגג הוא אמנם בגדר הזדמנות, אבל הוא גם טומן בחובו סכנות רבות שאותן צריך למזער עד כמה שניתן.

לצערי, מתוך שתיים מהתוכניות שהובאו לאישור ועדת בניין ערים, נוכחתי לדעת שאנחנו "מובלים באף". הזהרתי בוועדה, שלמינהל ולמשרד השיכון יש אינטרס ממלכתי-לאומי להגדיל את היצע הדירות בכל מקום שניתן, זו המשימה שלו, בזה הוא נמדד, האינטרס המקומי מעניין אותם פחות. ולכן, תפקידינו הוא להיות על המשמר, לשמור שהאינטרס המקומי לא ייפגע. לבחון את ההשלכות ולהבטיח מתן מענה.

טענתי בוועדה, שאין את האיזון הנדרש בין אזורי מגורים לאזורי תעשייה ומסחר. הארנונה למגורים אינה מכסה את ההוצאות, ולכן, צריך לגבות את הבנייה למגורים, באזורי מסחר ותעשייה שהארנונה שלהם תפצה את החסר. במיוחד בעיר כמו אשקלון שהסטטוס הסוציו-אקונומי שלה הוא נמוך. הוכחתי שחישוב שטחי המסחר והתעשייה הוא שגוי, שכן, התעשייה באשקלון היא בדרך כלל חד קומתית וזכויות הבנייה של 90% לא מנוצלים. בושה, על סמך הניסיון של אזורי התעשייה הדרומי והצפוני. שאלתי גם לגבי סוגיית הניקוז בעקבות בניית שתי השכונות החדשות, מסתבר שהתוכניות מסתמכות על ניקוי התשתית הקיימת. ואז הסתבר לי, להפתעתי, שאדריכל העירייה שאמור לשמור על האינטרס העירוני מול האינטרס הממלכתי נמצא בחרם ובנידוי, הוא לא מוזמן יותר לדיוני הוועדה. למה? ככה!

במצגת התקציב שהוצגה בפני העיתונאים, יש שקף שמראה את שקף "ההשקעה המתוכננת בשכונות הוותיקות"- השקף מציג את תקציב ההשקעה המתוכננת בשנת 2017 מול...2013! למה לא מול 2015, 2016, 2014? (אגב, למי שזוכר, שנה שעברה הוכחתי את קיפוח השכונות הוותיקות דרך התביעות) אני שואל מה נעשה בשנים האחרונות בנושא התחדשות עירונית? מה נעשה בנושא פינוי-בינוי? מה נעשה בנושא תעסוקה? פיתוח תעשייה? קידום התיירות? על מה נכנסה העירייה לחוב חסר תקדים של 250 מיליון ש"ח?!

הערות לתקציב

חינוך:

ב- 2013 סך פעולות החינוך מתוך סך ההוצאות (התקציב) היה 25.36%
ב- 2016 תקציב הפעולות מסך כל ההוצאות ירד ל- 23.8% .
ב- 2017 תקציב הפעולות ממשיך לרדת ל- 23.17%.
מגמה שלילית עקבית.
אגב, את תקציב הפעולות בחינוך מעלים ב 2017 ב 0.88% בלבד! לעומת עליה של 6.12% בשנה שעברה.
אבל, בעצם מה זה משנה? הרי, על פי הדו"ח הרבעוני השלישי נוצלו רק 139,032,000 שח מתוך תקציב יחסי לתקופה של 161,680,000 שח. כלומר, 14% מהתקציב לא נוצל שהם למעלה מ-22 מיליון שח שלא נוצלו.

רווחה

ספינת הדגל השנייה,

ב 2014 13.8% מהתקציב הכולל היה לטובת פעולות רווחה.

ב 2015 וב 2016- ירד ל - 12.31%

ב 2017 הוא יורד ירידה נוספת ל 12.17%

לגבי האינדיקציה לאיתנות הכספית של העירייה כדאי לשים לב לשינויי מגמות. כך למשל אם ניקח כאינדיקציה את החלק של ההכנסות מארנונה של העירייה מתוך התקציב השנתי נראה את הנתונים הבאים;

שנת 2013- סה"כ ההכנסות מארנונה מתוך כלל התקציב הוא במגמת ירידה,

2013- 46.3%

2014- 44.85%

2015- 43.89%

2016- 43%

2017- 42.86% (כולל העלייה בארנונה שהיא גבוהה מהמדד לצרכן)

לסיכום

לגבי התקציב השוטף, ניתן לראות, כי יש יד אחראית של גיזברות העירייה ששומרת על הברזים ומוודאת שהעירייה לא תיכנס חלילה לגרעון כספי. למדיניות זו יש, כמובן, מחיר והשפעה על ביצועי העירייה.

אני בהחלט יודע להעריך את העבודה הרבה שהושקעה בהכנת תוכנית העבודה וספר הצעת התקציב.

חסר לנו להשלמת התמונה מצב התאגידים העירוניים. משום, מה לא הוצגו בפנינו לא דו"חות כספיים ולא הצעות תקציב. להזכיר שאנחנו נמצאים בסוף השנה ולא כדאי להגיע למצב של שנה שעברה שבו התקציב ותוכנית העבודה של התנו"ס אושרה ביום האחרון של השנה על השנה החולפת...

שכר יועצים

התכוונתי להתייחס לנושא כאוב זה בדיון. אשתמש בו להמחשת חוסר השקיפות. מזה למעלה מחודשיים, מתחמקים מלספק לי את הנתונים על שכר היועצים במהלך שנת 2016, ישנה התעלמות אפילו מהתערבות משרד הפנים שנאלץ להתערב פעמיים. לבסוף, סיפקו לי נתונים חלקיים בלבד שאינם תואמים את הבקשה. ואני שואל, למה? למה לנסות להסתיר אינפורמציה שבסופו של דבר היא תגיע אליי מרצון או שלא מרצון.

מר מישל בוסקילה:

תודה רבה למר שלמה כהן, אבקש להעביר את רשות הדיבור למר רמי סופר.

מר רמי סופר:

חג אורים שמח לכם, למשפחות ולעיר אשקלון.
ראיתי את המצגת, הערתי הערות אך לא נשארתי בישיבה מיהרתי.
חברי הטוב מר אבי קריסי טיפל בנושא מעיין שרה אני מקווה שחבריי
שנמצאים פה יתמכו בנושא ובוא נסיים זאת עוד השנה.

גב' שרה זכריה:

זה בתכנית העבודה.

מר רמי סופר:

גם לפני כן זה היה בתכנית עבודה, בואו נסיים זאת, בואו נתן למר אבי קריסי
איש ישר, איש דרך את הכבוד המגיע לו.
עוד נושא שאני רוצה לדבר עליו הוא נושא הרווחה נושא שקרוב לליבי מאוד
כפי שאמר שלמה תקציב הרווחה יורד, ראש העיר אומר שהולכים לעשות
פיתוח, גני ילדים אך כל מה שנשקיע ילך לטמיון אם לא נטפל ברווחה.
אני מוכן להירתם כמו שנרתמתי בכמה פרויקטים תנו לי הזדמנות אעשה ביד
רמה אני מוכן לקחת 100 משפחות, אני רוצה להתעסק בעשייה, נכין פרויקט
פיילוט ואני מאמין ב"ה באופוזיציה.
לגבי הספורט – כל שנה אנחנו מדברים על ענף הספורט, 80% מהתקציב הולך
להפועל אשקלון גדלתי עם הפועל אשקלון אך כאבא וכסבא אני רוצה
שהילדים ישחקו משחקים אחרים יש עוד הרבה ענפים חוץ מכדורגל.
תפתחו את העיניים תראו את מרכז הטניס, נבנה דבר יפה באשקלון אם
נשקיע במקום הזה נעשה מעשה טוב לאשקלון קבוצת הכדורגל הפועל
אשקלון ברובו שחקני חוץ.
אני מבקש בכל לשון של בקשה רה"ע תזמין את מני יאסו לשיחה אישית ע"מ
שהקבוצה שלו תניב פירות.

מר איתמר שמעוני:

הקמנו צוות שיטפל בקבוצתו של מני יאסו.

מר רמי סופר:

לגבי התעשייה – אנחנו הולכים לבנות עוד עיר/שכונה חדשה נושא הדגל שלנו שנביא ילדים צריך לפרנס אותם בסופו של דבר המשפחות צריכות למצוא תעסוקה אני פונה אליכם חברי המועצה נניף דגל ונפגין מול הליכוד ע"מ שנקבל אזור פיתוח א' אני לא יכול לעשות זאת לבד. שלט אחד אני שם נגד הליכוד ביבי מרים טלפון.

לגבי בתי כנסת בברנע תודה לרה"ע על 2 בתי הכנסת אבל לצערי השכונה גדלה ולציבור אין מקום להתפלל.

לגבי השוק – תודה לאל בשעה טובה נפתח השוק אני מסתכל מהצד ורואה אל תתנו לזה ליפול תחבקו את האנשים האלו ותסייעו להם.

לגבי תשתיות – נושא התשתיות באשקלון נושא כאוב שלמעשה שלוש שנים לא נעשה כפי שהקמנו את ועדת ההיגוי תודה רבה אני מקווה שזה יצא לפועל ויכנס לתוכנית העבודה.

ק.צ.א.א – נכון שאנו מקבלים תקציב, אדוני ראש העיר אם הם לא משלמים ארנונה קום ונעשה מעשה, צריכים לקחת ולזעוק את הזעקה שלנו. אני רוצה לאחל שנה מוצלחת ושנה של עשייה.

מר בוריס מנור:

אני מצטרף למה שנאמר ע"י רמי לגבי המשך לשקול ולשנות את היחס לגבי התקציב שנותנים לכדורגל ולענפי ספורט אחרים יחד עם יוסי כהן הגשנו הצעה לסדר היום שיהיו תמריצים לקבוצות ויחידים שמגיעים ראיתי שיש בתבחינים חבל שלא כל כך הרבה כסף בהמשך אפשר להגדיל.

לגבי תקציב החינוך, אם הוא גדל זה כבר טוב. בעבר חלק מהכספים אני זוכר מהקדנציה של בני שהוכנסו שעות פרטניות לבתי ספר על יסודיים ובכסף הזה אפשר להשתמש לפעילות בית ספרית כי היום אין צורך לתת שעות פרטניות בתי הספר מקבלים שעות אלו ממשרד החינוך במסגרת הרפורמה. השתתפתי בישיבת ועדת כספים, ראיתי את המצגת ושמעתי את כל ההסברים הכל היה ברור.

גב' סופיה ביילין:

לגבי תקציב אגף הרווחה יש גידול של 134 מ' ש' לעומת 129 מ' ש' אשתקד, כל שנה אם ניקח את התקופה יש גידול ויש גם תכניות חדשות, יש שיפור אני רוצה לומר שהעיר גדלה אבל אנחנו מצפים ששירותי הרווחה יהיו בירידה

ולא בעליה.

מר איתמר שמעוני:

סופיה, כל הכבוד את שולטת יפה בספר התקציב.

גב' שרה זכריה:

יישר כח אדוני ראש העיר על הצבת המטרות והיעדים. ישר כח למנכ"ל העירייה חיים סופר המנצח על התזמורת התקציבית ביד רמה. ישר כח לנחמה שריקי המקצועית. למירי אוחנה, מירב בוסקילה ולכל עובדי מינהל הכספים – אני מצדיעה לכם.

מר איתמר שמעוני:

אני מציע שנחמה תשיב לשאלות שנשאלו לפני שנסכם.

גב' נחמה שריקי:

אני מתייחסת לפי הסדר שנאמר:

לגבי דו"ח רבעוני הדו"ח היה ינואר-ספטמבר מערכת החינוך לא עובדת בחודשים יולי-אוגוסט כמערכת רגילה, יש קייטנות ההפחתה תסתדר בדו"ח הבא.

לגבי עיקור וסירוס – ההפחתה היא בהכנסות ולא בהוצאות. כלומר בסה"כ זה גדל. חלק העירייה גדל ב-70 א' ש' ביחס לשנת 2016. גום - זה לא רק טפול בגום זה גם פינוי של רהיטים וכדומה. הערה במקום, נשנה את שם הסעיף, שינוי של שיטת הטיפול באשפה.

לגבי קצ.א.א – העירייה מקבלת בהתאם לחוזה שאושר במועצה. ההכנסות העצמיות של העירייה הם 545 מיליון ש' לשנת 2017 ואילו בשנת 2016 527.5 מיליון ש'.

ב-2017 ההכנסות בכסף עלו בהתחשב בכך שהיו הכנסות חד פעמיות בארנונה ולא העלינו את הארנונה מעבר לאישור משרד הפנים ובכל זאת הכנסות מארנונה גדלו. עדיין ההכנסות העצמיות עולות על 62.5% בהתאם לפרמטרים של רשות איתנה.

בתקציב הרגיל שלנו, הביצוע תואם את התקציב המקורי ואף יש גידול בשנת 2016 של 6 מיליון ש' במהלך השנה.

לגבי התב"ר הביצוע לא יכול להיות כמו התקציב כיוון שהתב"ר הוא תקציב

רב שנתי, יתרה מזו במרבית התקציב אנחנו מותנים בהכנסות ממקורות חוץ ממשרדי ממשלה וככל שההרשאות לא מתקבלות או מתקבלות באיחור זה משפיע על הביצוע ולכן הביצועים הם סביב 40% ככל שמקבלים בזמן הרשאות, הפרויקט מתקדם מהר יותר. עומס מלוות – העירייה לקחה את ה-40 מיליון ש"ח שאושרו ועומס המלוות יהיה כ-245 מיליון ש"ח ל-31/12/16 הפרעון לשנת 2017 הינו 26 מיליון ש"ח בשנה. העירייה לא צפויה לקחת הלוואות נוספות. תודה רבה.

מר איתמר שמעוני:

תודה לנחמה, אענה בקצרה – נחמה מכירה היטב את התקציב היא ענתה, אנחנו מדברים על התקציב השוטף וכן יש גידול. ריקי לגבי הסיור שערכת במדרחוב ושנסגרו עסקים צר לי שנסגרו עסקים. לגבי החזון שאת אומרת שאנשים לא אוהבים לחיות פה, קיבלתי עיר עם 130 אלף תושבים והיום יש 150 אלף תושבים. לגבי דברים שטענת על החינוך וכו', להבדיל משנים עברו סיירתי היום בצהרונים, קייטנות מלאות בילדים. מיריי כל הכבוד על החינוך הבלתי פורמלי ההורים לא צריכים למצוא מקום לאלפי ילדים בחנוכה, זו עיר שכיף לחיות בה ולגדל בה ילדים. לגבי מסיבות, כן אמשיך התושבים צריכים אירועים שישמחו ויהנו. לגבי הדברים שאמר שלמה, שוב המספרים לא נכונים, אני מציע שתכין שעורי בית כמו שאמרת כל הזמן שיש גרעון, התקציב מאוזן בתקופתך אחוזי הביצוע היה 44%. בנינו 77 גני ילדים איפה ראיתם פיתוח כזה במערכת החינוך. הציבור שלח אתכם מפה יש פה אנשים נפלאים ראה אור חושך מגרשים עם אור הוא מקבל אור. למרות השנה הקשה, אילו היו היום בחירות הקדוש ברוך הוא היה מסייע לי להיבחר. אני חושב שיש פה תקציב בריא, נחמה נתנה תשובות, יש פה יועצת משפטית מצוינת שתענה לכם לגבי החוק, ואם רוצים תשובות בנושא התקציב אפשר לקבל מנחמה. חג שמח שיהיה לנו הרבה אור בעיר.